



ROOMS-KATHOLIEKE BISCHOPPENCONFERENTIE



Pelgrims van hoop

*Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland
bij gelegenheid van het begin van het Jubeljaar 2025*

Dierbare broeders en zusters in Christus,

In onze Kerk wordt 2025 een bijzonder jaar. Het wordt gevierd als een 'Jubeljaar' of 'Heilig Jaar'. Dit is van oorsprong een oudtestamentische traditie, die nu elke 25 jaar wordt herhaald. Paus Franciscus heeft aan het Heilig Jaar 2025 het thema 'Pelgrims van hoop' meegegeven. Als voorbereiding op dit bijzondere Jubeljaar richten wij ons tot u met deze brief, om met u samen na te denken over de betekenis van 'hoop' in ons leven, in onze geloofsgemeenschap en in de samenleving.

1. De hoop die niet teleurstelt

'Hoop' is een heel oud religieus thema. We spreken van 'de christelijke hoop die in ons leeft'. Daarmee bedoelen we dat Jezus Christus gestorven én verrezen is en daardoor voor ons het perspectief op eeuwig leven heeft geopend. Voor gelovige mensen betekent dit dat er *áltijd* hoop is op een betere toekomst: hier of in het hiernamaals. Vertaald naar het leven van alledag betekent dit dat gelovigen mensen mogen zijn die per definitie positief en optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg.

Het is niet voor niets dat paus Franciscus het document, waarmee hij het Heilig Jaar 2025 aankondigde, de titel heeft gegeven: 'De hoop stelt niet teleur'. In een wereld waarin onzekerheid en angst vaak overheersen, roept de paus ons op om stevig verankerd te blijven in de hoop die ons door Christus is gegeven. Die hoop komt voort uit de belofte dat God ons liefheeft en dat Hij ons leidt op onze levensweg. Als pelgrims van hoop zijn wij geroepen om dit vertrouwen uit te dragen.

2. Hoop als gave en opdracht

Paus Benedictus XVI heeft in zijn encycliek 'Spe Salvi' uit 2008 al het fundamentele karakter van christelijke hoop benadrukt. *'Hoop is een voorwaarde voor leven en een middel om te overleven. Het is de kracht die ons in staat stelt de toekomst met een zekere verwachting tegemoet te zien, zelfs in het aangezicht van moeilijkheden en lijden'* (Spe Salvi, §27). Deze woorden herinneren ons eraan dat hoop niet alleen troost biedt in tijden van tegenslag, maar ook een drijvende kracht is die ons helpt om de uitdagingen van onze tijd met moed en vastberadenheid tegemoet te treden.

Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerhande crises dichtbij en veraf. Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is. Er gebeurt in de maatschappij ook veel goeds dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden. Daarom

roepen we iedereen op om in dit komende Heilig Jaar de schijnwerpers te richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen.

3. Getuigen van de hoop

Een belangrijk kenmerk van christelijke hoop is dat we deze niet voor onszelf houden, maar delen en uitdragen in de wereld. Ons geloof is niet alleen een persoonlijke aangelegenheid, maar een oproep om te getuigen van de hoop die in ons leeft.

De apostel Petrus schrijft daarover: *‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft’* (1 Petrus 3:15). Als gelovigen zijn wij geroepen om vanuit de hoop te leven en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat betekent dat we niet alleen vertrouwen op de voorzienigheid van God, maar ook actief werken aan het bevorderen van rechtvaardigheid, vrede en solidariteit.

Daarom willen wij met u een ‘beweging van hoop’ in gang zetten. Laten we onze parochies, gezinnen en gemeenschappen maken tot plaatsen van ontmoeting en hoop. Laten we elkaar ondersteunen, bemoedigen en samen zoeken naar manieren om ons geloof zichtbaar te maken in onze daden. Hoop vindt haar vervulling in de liefde. Door in liefde te leven, getuigen wij van de levende hoop die Christus ons heeft gegeven.

4. De hoop doorgeven

Tot slot nodigen wij u uit om de hoop door te geven aan anderen, vooral aan hen die ontmoedigd zijn of zich in een moeilijke situatie bevinden. Paus Franciscus nodigt ons uit om ‘bruggen van hoop’ te bouwen en ons leven te richten op de noden van anderen, vooral de armen, de eenzamen en de vreemdelingen. Het is onze roeping als christenen om niet alleen onze hoop levend te houden, maar ook hoop te brengen. Vooral naar mensen en plaatsen waar de hoop ontbreekt.

5. Slotwoord

Dierbare broeders en zusters, laten we in dit Heilig Jaar in beweging komen en op weg gaan als ‘pelgrims van hoop’. Daarbij mogen we onze ogen gericht houden op Christus, die ons de ware en onvergankelijke hoop schenkt. Tegelijkertijd mogen we gehoor geven aan de oproep om samen te werken aan een wereld, waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren en waarin de hoop op Gods belofte ons leidt en inspireert.

Moge de Heilige Geest u vervullen met vreugde en vrede in uw geloof, zodat u rijkelijk kunt hopen, zoals de apostel Paulus ons bemoedigt: *‘Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in uw geloof, zodat uw hoop overvloeit door de kracht van de Heilige Geest’* (Romeinen 15:13).

Mogen deze woorden u inspireren en u helpen om – samen met ons – de pelgrimstocht van hoop aan te gaan, met een hart dat openstaat voor de toekomst die God ons belooft.

Baarn, 18 december 2024

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Meer informatie over het Jubeljaar 2025 en de viering hiervan vindt u op:

www.jubeljaar2025.nl